

Liegeliving's Blog

Just another WordPress.com weblog

Kerst in de Cité Ardente

Op het plein bij de Kathedraal is men druk in de weer met het opbouwen van de ijsbaan, de kerststalletjes hebben al hun plek gekregen. December is hier een aaneenschakeling van festiviteiten.

Op 5 december is er een concert in de kathedraal (Le Messie de Haendel).

Van 15 tot en met 19 december vinden er in dezelfde kerk '**les Nocturnales de Noël**' plaats. **Luc Petit** maakt van het kerstverhaal een spektakel, met licht- en klankspel, muziek, decors, acteren enz. Ik herinner me dat we 2 jaar geleden naar dit evenement gingen kijken. De kerk was toen alleen verlicht met ontelbare kaarsen. De kleding van de acteurs/dansers was ontworpen door Kaat Tilley. Het kerstverhaal werd voorgelezen terwijl er werd gedanst, lichteffecten zorgden voor een feeëriek omgeving. Voor het altaar stond een enorme trampoline, overspannen met een wit doek, tijdens het springen golfde dat doek traag op en neer wat een schitterend resultaat gaf. De dansers verplaatsten zich doorheen de totale kerk, het was een schitterende avond. (Franco Dragone van Cirque du Soleil is medewerker aan dit evenement.)

Op 15 dec. om 20u

16 dec. 18.30-20.00u

17-18-19 dec. 18.30u-19.30u-20.30u